

Vraag het aan Morya



Doe er moeite voor

“God is iemand die alle mensen als kinderen ziet, en die voor ieder kind, voor ieder mens Zijn genade naar voren laat komen op een bepaald moment.

Het is niet zo dat je voortdurend in de genade van God bent, maar je bent wel altijd in God. Maar God onthoudt je soms Zijn genade om je dingen te laten ervaren waar jij als persoon moeite voor moet kunnen doen, waar je iets uit moet leren.”

A handwritten signature in dark red ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive, with the first letter 'M' being particularly large and stylized.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”
(uit hoofdstuk 3: ‘Weten dat je kind van God bent’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 97

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



